

Kamrater

Solens strålar värmer oss idag när vi firar vårt första maj. Det finns mycket som jag vill tala med er om idag, men jag tänker att jag ska tala lite om eliten.

Eliten ser ni. Det är dom som skor sig på resten, på oss.

Eliten är dom som tjänar stålar på att förstöra klimatet.

Eliten är dom som vill att vi ska jobba tills vi är 75, men själva seglar ut på fallskärmar efter uselt genomfört jobb.

Eliten är dom som vill ha sänkta ingångslöner, men själva skickar miljonvinsterna i sina företag till skatteparadiserna.

Den negativa utvecklingen går snabbare och snabbare. Efter år av skattesänkningar och försämringar av välfärdssamhället så har ett tudelat samhälle formats.

Det står mellan dom som har och dom som inget har.

Dom som har lyckats klamra sig fast och dom som trillade av.

Det svenska välfärdssystemet monteras ner...

Borgarna har lockat med skattesänkningar och ROT-avdrag samtidigt som de har planerat den liberala synen på att det är: Ditt fel om du inte lyckas slå dig fram på arbetsmarknaden, lyckas göra bostadskarriär eller hålla dig frisk. Socialdemokraterna har sålt sin själ för att ta regeringsmakten. Vi står nu inför hot om inskränkningar i arbetsrätten, marknadshyror och slopad värnsskatt.

När sen människor omkring oss förlorar bostaden när de blir sjuka och inte kan betala hyran och grannungen inte kan flytta hemifrån för inga lägenheter finns. När skattefördelningen till kommunerna minskar och skolungdomar inte längre fångas upp i tid. När ungdomar ger upp och väljer droger framför fotbollsträningen. Då kommer förslagen om skärpta straff och slopad ungdomsrabatt. Övervakningskameror och privata ordningsvakter i polisens frånvaro.

För dom som har ett jobb, vill nu borgarna tillsammans med Socialdemokraterna ta bort den trygghet som ännu finns. Socialdemokraterna, "Det Svenska Arbetarepartiet", lägger fram förslag om begränsningar i strejkrätten.

Det finns de som tror att strejkrätten är något som man bara behöver ibland, ja väldigt sällan. Men det stämmer inte. Vi behöver strejkrätten varje dag.

Varje dag när metallarbetarna plockar fram sina svetsar.

Varje dag som en snickare reser en vägg.

Varje dag som en butiksanställd plockar upp varor från lagret.

Varje dag som en barnskötare sätter på tvååringen en overall.

- Så är det med den tryggheten att om det behövs, om våra villkor försämras, om vi måste ta konflikt om våra löner och villkor – så kan vi ta till strejk.

Därför säger vi – rör inte vår strejkrätt!

Det är en attack! Av dom som inte vill bidra till vårt gemensamma. Av dom som inte vill dela med sig av det dom har tjänat på oss. Av dom som vill tjäna ännu mer på våra utslitna kroppar. Många av oss har inte ens möjligheten att slå tillbaka. Vi har fullt upp med att försöka komma ikapp med sömnen efter nattens arbete. Och visst är det praktiskt för eliten, när vi inte hinner slå tillbaka? Visst är det praktiskt för eliten, då vi har fullt upp med:

Att inte bli sjuka.

Att inte förlora jobbet.

Att inte gå i pension för tidigt.

Jag har själv stått i affären och valt mellan potatissoppa och knäckebröd. Jag hade ändå tur som bara var 26 år när jag fick min första fasta anställning. Min längsta anställning innan dess var 6 månader. Andra jobb varade en månad eller två. Övrig tid fick jag gå till socialkontoret och ansöka om försörjningsstöd. När pengarna kom, fyllde vi skåpen med basvaror. När pengarna var slut pantade vi burkar och lånade hundralappar av våra mammor. Det är ingen rolig sak, att som vuxen behöva ringa till mamma och säga; kan jag få låna 100 spänn? Jag har ingen mat. Fast vi hade ändå mammor som hade dom där 100 kronorna att ge oss.

Idag är det många som aldrig ens får en fast anställning och som inte har en familj som kan låna ut ens en hundring. Min historia är en stor del till varför jag är Vänsterpartist. Det är i Vänsterpartiet jag hittar lösningarna på de problem jag ser växa fram runt omkring oss. Det är många saker som behöver förändras nu. Både här i Sverige och ute i Europa.

Sverige behöver ett nytt skattesystem.

Det är dags att vi börjar omfördela från höginkomsttagare till låginkomsttagare. Vi kan inte längre bara hålla näsan över ytan. Vi behöver bygga ut välfärden inte bara behålla det lilla vi har kvar.

Vård, skola och omsorg behöver tiotals miljarder de närmaste åren för att enbart klara dagens kvalitet.

- Det är dags att dom som har stora kapital, förmögenheter, arv och höga inkomster, beskattas högre.

Vi behöver systematiska och långsiktiga satsningar på förbättrade löner och arbetsvillkor inom vård och omsorg.

- Det är dags att de som sliter för vår välfärd får betalt för det!

Vi måste kraftsamla kring bostadsbristen och genomföra ett statligt bostadsprogram.

- Vi behöver fler hyresrätter med hyror som folk har råd att bo i över hela landet!

Sjukförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen måste stärkas! Alla kan ha otur att bli sjuka eller förlora jobbet. Dagens regelverk är alldeles för hårt och människor faller inte bara mellan stolarna, dom kastas obönhörligen ut! Det är inte rimligt.

- Regelverken behöver ändras och ersättningarna höjas!

Boende på landsbygden ska inte behöva betala betydligt mer i kommunalskatt än de boende i Danderyd eller i Vellinge. Det är inte heller rimligt att tillgången till kommunal service, sjukvård och statlig service ska utarmas för att man bor på landsbygden. Tillgången till välfärd, service och infrastruktur måste stärkas både på landsbygden och i förorterna.

- Skatteutjämningsystemet måste göras om!

Och så, kamrater. Nu är vi här igen och firar första maj. Solens strålar värmer oss och på andra platser runt om i landet ringlar demonstrationståg sig långa. Brandtal talas och kampmusiken ekar över torgen. Vi vet att vi har rätt. Vi vet att vi är många. Och vi vet att:

Vi är starka tillsammans, vi kan vända utvecklingen och vi kan att segra. Det är viktigt att inte glömma, att det inte bara är i Sverige som borgare och extremhöger hotar det jämlika samhället. I Europa ökar högerextremismen, klimathotet har ännu inte tagits på allvar och Fort Europas murar växer. Vi behöver föra kampen på flera fronter samtidigt. Glöm inte att rösta på Vänsterpartiet den 26 maj.

Till sist vill jag att vi ägnar våra tankar till de kamrater som står upp mot de fascister och nazister som marscherar på gatorna i Ludvika och Kungälv idag.

Vi står med er.

Inga Fascister på våra gator!

Kampen går vidare.

Tack för mig.